

# VARMT VÄLKOMMEN TILL FÄLTJÄGARSTUGAN OCH ETT OMRÅDE MED INTRESSANT HISTORIA!



SVENSKA  
TURISTFÖRENINGEN

**F**ältjägerstugan - Fältjägaren har fått sitt namn från Jämtlands fältjägarregemente. I mars 1944 genomfördes en militär övning i dessa trakter. Tre värnpliktiga fältjägare omkom i storm på fjället. De omkomna var Helge Skoog, Bertil Ström och Hans Östergren.

**Östersunds-Posten startade** efter olyckan en insamling av pengar för att uppföra en stuga i området. Insamlingen sköttes av Jämtlands fältjägarregementes kamratförening. Redan året därpå, 1945, uppförde STF en stuga på platsen. Stugan var en s.k. Agellhydda med fem sängplatser. 1965 uppfördes den nuvarande stugan. Den ursprungliga hyddan överlämnades till Mittådalens sameby och flyttades ca. sju kilometer söderut som renvaktarstuga. 50-årsminnet av olyckan högtidlighölls i mars 1994. Då invigdes en stugvårdsstuga. Stugvårdsstugan bekostades av regementet och STF gemensamt.

**Fältjägare kallas** personer som tjänstgör/tjänstgjort vid Fältjägarregementet. Regimentets äldsta anor finns i det regemente som uppsattes 1646, året efter att Jämtland och Härjedalen blivit svenska provinser. Det första regementet hade personal från tre landskap och kallades efter dessa Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente. Regimentet deltog i 1600-talets krig och garnisonstjänst på den europeiska kontinenten. Delar ur regementet deltog vid den svenska segern vid Nowodwor i Polen 1655. Därför bär regementets fana detta namn. År 1670 organiserades Jämtlands dragonregemente. Allt manskap rekryterades från landskapet.

**1689 fastställdes indelningsverket** för Jämtlands regemente. Det innebar att den jämtländska allmogen skulle besätta regementet med 1 000 knektar och 48 korpraler. Frösö läger blev regementets övningsplats där man kom att husera ända till 1911. Regimentet utnyttjades ofta för garnisonstjänst i Stockholm och andra orter i Sverige.

**Under Karl XII:s krig** mot Norge-Danmark 1718-1719 ingick Jämtlands regemente i general Armfeldts armé som angrep Trondheim för att inta Trondheim. Efter kungens död vid Fredrikshald retirerade Armfeldt till Sverige över fjällen. Återmarschen genomfördes vid nyårstid 1719. Armén drabbades av långvarig snöstorm och 3 000 soldater omkom. Jämtlands regemente förlorade mer än 700 soldater på fjället och i sviter efteråt.

**År 1820 infördes** namnet Jämtlands fältjägarregemente. Fältjägare var en soldat särskilt utbildad och utrustad för strid i mindre enheter och även i skog, en föregångare till senare tiders jägarsoldater. 1901 infördes allmän värnplikt i Sverige vilket medförde krav på bättre förläggnings- och utbildningsanordningar. Kaserner uppfördes för alla regementen. Fältjägarna kunde 1911 flytta in i sina kaserner i Östersund. Under åren 1911-2005 utbildades vid I 5 ca 75 000 värnpliktiga. Under beredskapsåren 1940-1945 svarade regementets förband för gränsförsvaret i västra Jämtland och Härjedalen. Under dessa år deltog regementet aktivt i utvecklingen av den svenska arméns vinterförmåga.

**Övningen i mars 1944**, som slutade tragiskt med tre döda fältjägare, var ett led i förbättrad förmåga att uppträda i ödemarksterräng vintertid. Under 1900-talets andra hälft har regementet framgångsrikt utbildat förband för strid i skogs- och ödemarksterräng. Riksdagen beslutade 2004 att regementet skulle läggas ned. Sista utbildningsåret avslutades den 8 april 2005.

**Ytterligare information finns i böcker och pärmar som förvaras här i Fältjägerstugan.**



[www.svenskaturistforeningen.se](http://www.svenskaturistforeningen.se)